

Bering Valgmenighed

Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed



Kirkebladet

Foto: Henning Madsen - Morgenstemning Aarhus Å

2 - 2016

Maj - juni - juli - august

Forårets udflugt 5. maj 2016

Forårets udflugt går til Nationalpark Mols.

Vi har i år valgt ikke at køre så langt, til gengæld bliver turet meget smuk og spændende, er vi sikre på.



Kl. 9.00 Er der afgang fra Bering Forsamlingshus. Vi kører i fælles bus. Efter ca. en times kørsel ankommer vi til Egens Kirke.

Klokken 10.30 er der Gudstjeneste ved sognepræst Betty Højgaard



Efterfølgende er der fortælling om kirken og dens historie.



Medbragt frokost indtages i sognehuset ved Knebel Kirke. Når frokosten er overstået, vil der være mulighed for at se Knebel Kirke og den fantastiske alterudsmykning af Bjørn Nørgaard.



Foto: Bjørn Nørgaard

Forårets udflugt 5. maj 2016

Efter frokosten kommer geolog Jens Østerby på besøg i menighedshuset i Knebel.



Jens Østerby vil fortælle om, hvad der skete på Djursland for ca. 12 - 15.000 år siden, Da gletscherisen i slutningen af sidste istid smeltede væk fra Danmark. Senere skal vi se eksempler på randmoræner, dødishuller og en lille hedeslette, når vores bus kører os en tur rundt i Nationalpark Mols, bl.a. til Tre Høje.



Efter busturen rundt i Mols Bjerge er der kaffe, kringle og lagkage på Skovmøllen i Femmøller.



Efter rundturen kører bussen os tilbage til Bering Forventet ankomst Kl. 17.45.



Prisen for hele pakken er kun kr. 100,00

Tilmelding til formanden senest den 3. maj 2016

De almindelige helgener

Pave Frans har medvind, med rette. Han er i gang med – langsomt – at forny og menneskeliggøre den romersk-katolske kirke, og det kan man kun bifalde.



Uden af den grund at blive katolik, slet ikke! For der er forskelle, og jeg vil gerne her fremhæve et forhold, som også kan klargøre forskellen mellem katolikker og lutheranere, og på kanten af reformationsjubilæet er der grund til at præcisere dette.

Jeg har mødt mange katolikker, og mange af dem er jeg kommet til at holde af. Jeg har også – som biskop været med i mange

sammenhænge, hvor der også var katolikker til stede, og jeg har også lært en del. Men en erindring fra for mange år siden står stadig for mig som et markant udtryk for forskellene.

Det var i 1988, hvor jeg var i Rom med en flok fra mit daværende sogn, og det var lykkedes os at skaffe billetter til Peterskirken og overvære saligkåringen af Niels Stensen, der jo er et skridt på vejen til at blive rigtig helgen.



Vi var – mildt sagt – ikke de eneste danskere, for det var da mere end fire hundrede år, siden en dansker havde opnået den ære. Så man havde fornemmelsen af, at samtlige danske katolikker i den anledning var stævnet til Rom.

De almindelige helgener

Niels Stensen var jo i sin levetid, han blev født i 1638, en meget stor personlighed. En fremragende naturvidenskabsmand, der på kort tid fik en strålende karriere, og på det område kunne have nået endnu længere, men som pludselig brød af, omvendte sig fra sin barndoms lutherdom, blev katolsk præsteviet og blev sendt til Nordtyskland, hvor han endte sit liv som biskop for de få katolikker



dér blandt den lutherske majoritet. Asket blev han også, fastede tre dage om ugen og sov som oftest kun i en stol. Karl Bjarnhof har skrevet en fremragende bog

om ham, "Støv skal du blive".

Når jeg alligevel hin søndag i Peterskirken for mange år siden følte mig underlig og udenfor, og når jeg næsten kun kan forholde mig humoristisk til den megen helgenfestivitas i Rom, skyldes det naturligvis en hel anden opfattelse af, hvad kristendom er. Jeg er kommet til at tænke på Peder Palladius berømte visitatsbog. Palladius var fra 1537 Sjællands første lutherske biskop, og netop i sin visitatsbog fortæller han om nogle fiskere, der var drevet til havs på en isflage, hvorfra de havde fisket og var omkommet. Palladius fortæller, hvordan disse fiskere havde agtet sig hjem om aftenen til deres hustruer og børn med Guds gode gaver, "men dér måtte de blive og dø, de gode martyrer for Gud i deres retfærdige arbejde".

De fattige fiskere fra København bliver kaldt de gode martyrer, ikke af anden årsag, end at de sørgede for koner og børn og andre

De almindelige helgener

”bymænd, Københavns borgere til gode og gavn”. Jeg ved naturligvis ikke, hvordan mennesker dengang reagerede på Palladius’ holdning og ord. Men jeg tror, at ordene har virket befriende. Det var ikke længere særligt fremragende personer, der var noget specielt i Guds øjne.

Det var almindelige fattige fiskere fra København, og disse havde ret til at henvende sig direkte til Vor Herren udenom helgener og andre mellemed.

Når jeg siger, at Palladius budskab må have virket befriende på samtiden, så hænger det også sammen, at han også fortælle, at fiskernes familier inde på land kunne høre dem synge, ”Nu bede vi den Helligånd”, Luthers salme fra 1524, der var blevet oversat til dansk kun fem år efter og åbenbart allerede var blevet folkeeje. Også her kommer befrielsen til orde:

Ja, sandheds Ånd! Forvis os på /
at også vi er af Gud Faders

små! / Da er sorgen slukket, / Da er perlen fundet, / Paradis oplukket.

For mange år siden begravede jeg Sofus, som havde været patient på Psykiatrisk Hospital i Risskov i mere end halvtreds år. Han døde glemt af alt og alle. Til hans begravelse var der kun en sygplejerske og mig. Hans liv havde ikke været til glæde for nogen, og mindst af alle for ham selv. Hvor var jeg glad for, at jeg ikke behøvede at finde på noget at sige, men kunne holde mig til ritualets ord om at være genfødt til et levende håb, og dermed få sagt, at i Guds øjne var Sofus lige så meget værd som Niels Stensen og en populære paver.

Anderledes sagt, i Den danske Folkekirke kårer vi helgener hver søndag, dem, der er i kirken den dag, også dåbsgæsterne der snakker under prædiken, eller ham, der stirrer tomt ud i luften og hellere vil være et andet sted.

Kjeld Holm

Sankt Hans i Bering 2016

Som traditionen byder, vil vi også i år markere årets længste dag.

Aftenen vil blive en næsten tro kopi af sidste års. Vi indleder klokken 18.00 i forsamlingshuset, med Bering Børneteater.



Kom og oplev et hyggeligt og spændende eventyr om en sød godnathistorie. Søde og dygtige frivillige børn i alderen 6 til 16 står klar til at give en unik og fantastisk oplevelse.



Stykket er selvskrevet af dette års instruktør Didde Bak Wilkens.

Efter forestillingen går vi i fakkeltog over til bålpladsen, hvor årets båltaler er forhenværende Århusborgmester Thorkild Simonsen.

Båltalen vil blive indrammet af sommersange, ikke mindst Drachmanns midsommervise.



Aftenen bliver rundet af med det rytmiske kor "Sing'it", der vil give os nogle sange fra deres repertoire.

Sing'it" besøgte os sidste år, hvor de gav os en helt fantastisk stemningskoncert

Der vil, som sædvanen byder, være lejlighed til at købe såvel øl som vand og pølser.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Gudstjenester i Bering Valgmenighed

Maj

Søndag 8. kl.10.00 Gudstjeneste KH
6. s.e. påske

Søndag 15. kl.10.00 Gudstjeneste MB
Pinsedag

Søndag 29. kl.10.00 Gudstjeneste MB
1. s.e.trin.

Juni

Søndag 12. kl.10.00 Gudstjeneste MB
3. s.e.trin.

Søndag 26. kl.10.00 Gudstjeneste KH
5. s.e.trin.

Juli

Søndag 10. kl.10.00 Gudstjeneste KH
7. s.e.trin.

Søndag 31. kl.10.00 Gudstjeneste MB
10. s.e.trin.

August

Søndag 14. kl.10.00 Gudstjeneste MB
12. s.e.trin.

Gudstjenester i Bering Valgmenighed

Søndag 28. kl.10.00 Gudstjeneste MB
14. s.e.trin

September

Søndag 11. kl.10.00 Gudstjeneste MB
16. s.e.trin

Øvrige aktiviteter i Bering Valgmenighed

Maj

Torsdag 5. kl. 9.00 Menighedsudflugt. Læs mere på side 2
Kr. Himmelfart

Lørdag 21. kl.10.00 Markedsdag i Bering læs mere på side 18
Markedsdag

Juni

Torsdag 23. kl.18.00 Sankt Hans i Bering Læs mere på side 7
Sankt Hans

September

Fredag 2. Forsamlingshusrensning.

Lørdag 3. Læs mere næste kirkeblad

Arrangementer i Bering Valgmenighed i efteråret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere omtale følger i næste kirkeblad. Bering Koret starter torsdag den 22. 9. kl. 19.30 og derefter på torsdage frem til december. Syng-sammen-aften ved Filt og Marianne 27.10. Bering er vært ved De Østjyske Valgmenigheders årsmøde 5.11. Foredrag ved Keld Holm 20. 11.

Småt og godt i Bering Valgmenighed

Beringkoret

Beringkoret starter sæsonen den 22. september. I den kommende sæson er de faste korraftener torsdage fra klokken 19.

Dog holdes fri i uge 42!

Vi vil som vanligt øve med hen-

blik på medvirken ved én gudstjeneste samt børnenes juletræsfest. Men reserver allerede nu datoerne.

Prisen for deltagelse vil blive den samme som de seneste år, kr. 300,-

Studiekredse i præstegården

Studiekreds - Litteratur

Efter sommeren mødes vi igen i

Præstegården

tirsdag, den 13. sep. kl. 10.00.

Vi har aftalt af læse Marilynne Robinsons trilogi:

"Gilead", "Lila" og "Hjemme".

Alle er velkomne



Studiekreds - Kristendom

Efter sommeren mødes vi igen i

Præstegården

tirsdag, den 20. sep. kl. 10.30.

Vi har aftalt af læse Svend Andersens "gud" fra Aarhus Universitetsforlags Tænkepauser.

Alle er velkomne



Hovedrengøring i Forsamlingshuset

Årets hovedrengøring i Forsamlingshuset finder sted fredag, den 2. og lørdag, den 3. september.

Kom, og vær med, og deltag i et par hyggelige dages arbejdsfællesskab! - Læs mere til august, i næste nummer af kirkebladet.

Formandens beretning

Nye ansatte

2015 vil gå over i historien som et skelsættende år i Valgmenighedens historie. Vi har, for første gang i 140 år ansat en, ganske vist ulønnet, hjælpepræst. Da vi i foråret hørte, at Kjeld Holm var på udkig efter en menighed, der ville give ham mulighed for at prædike var Margrethe og bestyrelsen ikke sene til at kontakte Kjeld, og til vores – og Kjelds store glæde lykkedes projektet. Ganske vist skulle adskillige myndigheder ind over, men den slags er bestyrelsen efterhånden immun overfor. Så bureaukratiet fik ikke hindret, at valgmenigheden nu er dækket solidt ind, hvad angår præster. Og vi får så senere erfaring, , hvad henfarne slægter vil sige til, at en tidligere biskop i dag residerer i Bering.

Af andet nyt på personalefronten har vi i 2015 måttet tage afsked med Susanne Jacobsen, hvis fysik ikke længere tillod de belastninger af kroppen, et graverjob inde-

bærer. Beslutningen var ikke let, hverken for Susanne eller bestyrelsen, men realiteterne lod sig ikke ignorere. Ingen skal være i tvivl om, at vi gennem de små 11 år, Susanne regerede på kirkegården, har været særdeles tilfredse med hendes indsats. Til alt held stod der en afløser klar, idet rygтет gik, at Ole Ravnholt Sørensen kunne være interesseret i at overtage jobbet – og rygтет talte sandt! Ole er i dag en værdsat medarbejder. Både Ole og Kjeld blev budt velkommen ved en lille festlighed i Forsamlingshuset den 20. september.

Medlemssituationen

Ud over disse voldsomme ændringer i Valgmenighedens dagligdag må jeg konstatere, at vi heller ikke i år har været udsat for voldsomme begivenheder. Det betyder ikke, at der ikke er fare-signaler i horisonten. I årets løb har vi haft 5 indmeldelser og én udmeldelse. Hvilket i forhold til tidligere år er en fin fremgang,

Formandens beretning

men set i et større perspektiv er valgmenigheden altså nødt til at få en større medlemstilgang.

For hvert år stiger gennemsnitsalderen med et år – og den holder altså ikke i længden. Som det vil fremgå, er det ikke fordi bestyrelsen og Margrethe ikke tager initiativer og prøver forskellige aktiviteter af - og generelt synes jeg også, vi har pæn tilslutning til arrangementerne, men ak: De deltagende ikke-medlemmer tegner ikke, som vi har håbet, medlemskontrakter. Vi bliver dog ved med at håbe, at vor udadvendte stil må kaste af sig – i hvert fald kan ingen med sandhed sige, at de ikke har hørt om Bering Valgmenighed! Alene alle de flyers, vi har puttet i folks postkasser må have gjort indtryk.

Arrangementer

Året 2015 indledtes som traditionen byder med Nytårskur i præstegården, i år havde vi dog flyttet kuren til årets første søndag, hvad alle vist fandt en

god ændring. Mange er meget trætte nytårsdag!

Fredag, den 6. februar afholdt vi årets første "Syng Sammen" Aftenen blev indledt af Filt og Marianne, der causerede om Kai Normann Andersen og Carl Nielsen – og som altid svævede vi hjem efter en sådan aften! Cirka 40 deltagere

Den 20. Februar afholdt vi en folkedanser aften med Arosimus Spillemandsorkestret. Aftenen blev indledt med et solidt måltid gammeldags mad. 24 deltagere var for få til et sådant arrangement.

Den 12. marts kom DR's hofreporter Jes Fabricius Møller og holdt foredrag om det danske kongehus, en spændende aften om landets ældste institution, Kongehuset. Desværre kun 25 deltagere

Påsken faldt i starten af april med sit for os klassiske forløb, og blev en fin, sammenhængende begivenhed.

Formandens beretning

Den 20. april indledtes forårets vandreture i samarbejde med Gymnastikforeningen. Denne tradition har efterhånden fået en stor deltagerskare, hver mandag møder hen mod 60 mennesker op for at nyde vore omgivelser fra steder, man normalt ikke har adgang! Den 9/10 maj afvikledes loppemarked, en kraftpræstation af bestyrelsen, men samtidig en god lejlighed for mange til at møde op og give en hånd med, og resultatet blev, trods silende regn, et overskud på godt 50.000 kroner plus sammenhold på tværs af generationerne. Jeg skal benytte lejligheden til at takke alle hjælpere, specielt Arne og Ellen skylder vi et stort tak. Den 7. juni afholdt Fri- og Valgmenighederne årsmøde i Rødding, fra Bering deltog 7 medlemmer, der fik en god og indholdsrig dag – i strålende sol!

Den 23. juni afholdt vi det traditionelle Skt. Hans-arrangement i fornemt sommervej, da det på mirakuløs vis klarede op hen un-

der aften. Tak til Teaterforeningens unge for en fin "Snehvide". I år holdt sognepræst Jakob Køhn båletalen, hvorefter en rytmisk kor "Sing'it" fra Århus afrundede en fin aften med rigtig mange mennesker.

Den 5. september drog cirka 20 medlemmer på menighedsudflugt til Mors. De, der ikke deltog snød sig selv, men vi ved godt, vi rode rundt med datoerne, hvad vi undskylder – og prøver at undgå fremover.

Den 24. september forsøgte vi igen med ølsmagningskursus, denne gang kun knap 20 mennesker, hvad er for få til et sådant arrangement. Men øllene fejlede ikke noget.'

Den 22. oktober kom Allan Wien og fortalte om Islandske Sagaer – skuffende lavt fremmøde, jeg har hørt, at foredraget var ypperligt.

Den 31. oktober var Norddjurs vært ved det årlige møde for de østjyske valgmenigheder. Godt arrangement – og husk: I 2016

Formandens beretning

vi værter for mødet!

Den 19. november afholdt vi årets anden "Syng sammen", denne gang med Filt og mig som indledere i Kirken, hvor vi fortalte og demonstrerede lidt om Carl Nielsens salmemelodier. Igen ganske mange mennesker i Forsamlingshuset – og sikke Carl Nielsen blev feteret under valget af sange! Den 6. december, 2. søndag i advent, medvirkede Beringkoret ved gudstjenesten, ligesom koret var med, da vi søndagen efter holdt jul med gymnastikforeningens børn.

Efterveerne fra stormen i 2013 ("Bodil") blev endeligt afsluttede i januar, da blikkenslagerfirmaet afleverede den endelige regning. Vi "slap" med en udgift på kr. 10.000,-

Vi har haft et særdeles fint samarbejde med arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, repræsenterede af arkitekt Mette Viuf Larsen. Vi bad arkitektfirmaet gennemgå kirken med hen-

blik på en total renovation. Resultatet blev et meget smukt perspektiv, der nu sammen med en ansøgning og Frands Oles historiske værk om Valgmenigheden, er blevet sendt rundt til fonde, vi gør os håb om vil bidrage. Mettes perspektiv kan i sin helhed realiseres, hvis det lykkes at få samlet 10. mill sammen. Ikke fordi kirken er faldefærdig, tvært i mod var der megen anerkendelse af, hvordan Valgmenigheden gennem tiderne har passet på deres kirke, men tidens tand har altså gnavet – og bestyrelsen vil meget gerne kunne efterlade en total renoveret kirke til de generationer, der følger. Til alt held har vi i vor midte et medlem, Carsten Bach Nielsen, der ud over at være mand i Præstegården er fuldbefaren i kunsten at kontakte fonde. Carsten stillede sig straks til rådighed, og har stået bag de udsendelser, vi mellem jul og nytår sendte ud. I øvrigt kan det oplyses, at Mette har givet os en sær

Formandens beretning

deles favorabel pris. Til gengæld har vi lovet at benytte hende, hvis vi får midlerne – hvad vel kun er ret og rimeligt!

Men hvis nogen tror, det er enkelt få lov til at restaurere sin egen kirke, så tager disse fejl. Vi har måttet via Stift og to forskellige afdelinger af Nationalmuseet, bare for at kunne sende prospekt ud. Problemet er, at kirken er over 100 år. Nå, de repræsentanter fra Nationalmuseet, vi har haft på besøg har været imødekommende, forstående og professionelle, så mon ikke, vi kommer til en forståelse, skulle vi få de nødvendige midler?

I øvrigt fik vi i efteråret ombeholdt knæfaldet, hvad bestemt har pyntet. Tak for god indsats fra de udpegede, der igen viste stor dristighed i farvevalget!

Vi er glade for, at der meldte sig så mange, at det gav mening at fortsætte Beringkoret. Bestyrelsen håber, at vi også til efteråret vil kunne videreføre koret. Til de,

der ikke er med: Jeg kan kun anbefale deltagelsen. Vi hygger os – og har det rart uden at slække på seriøsiteten.

Menigheden har en god likviditet. Bestyrelsen følger nøje udviklingen på finansmarkedet med henblik på at reagere, hvis renten pludselig skulle begynde at stige. På trods af "kloge hoveder" er dette ikke sket endnu, og gør det næppe, før inflationen kommer i gang, når krisen er endeligt overstået. Men som sagt: Vi holder øje, og er klar til at omlægge vore lån til fastforrentede, hvis/når udviklingen gør det klogt.

I øvrigt vil Else Marie gennemgå regnskabet senere.

Jeg troede egentlig, omlægningen af kirkegården var afsluttet, men i efteråret luftede kirkegårdsudvalget tanken om, at den nederste del også skal omlægges. Det er jo en herlig energi, og hvem nænner dog at protestere. Så i foråret vil den uigenkaldeligt sidste etape blive gennemført.

Formandens beretning

I oktober modtog vi besked om, at Ole skulle opereres. Dette forcerede grandækningen. Ole ville gerne, om det arbejde var afsluttet, inden han måtte på sygehuset, og med hjælp fra Susanne plus et par medlemmer lykkedes det. Imponerende – og tak til ikke mindst Bente, Jørn, Arne, Svend, Susanne og Ole. Jeg kan oplyse, at Ole er genindtrådt i jobbet.

Margrethe har udarbejdet en folder, der skal ligge i kirken og fortælle lidt om os. Pt mangler en grafisk designer, før folderen kan trykkes.

Det kan naturligvis kun blive toppen af isbjerget, jeg kan komme ind på i en beretning. Vi ville komme meget sent hjem, hvis jeg skulle gennemgå alle de gøremål, bestyrelsen klarer i dagligdagen, men som nævnt i samtlige tidligere beretninger: Vi er godt hjulpet med de mennesker, det sidder i bestyrelsen. Der er næsten ikke den opgave, vi ikke har en ekspert til at klare, være sig fra

nyt gulv i funktionærboligen, knas med varmeanlægget, drypende haner i præstegården, kirkegården, opstilling af juletræ, udfærdigelse af kirkeblad o.s.v. Da alle kender deres plads, er det nemt at være formand – og tak for det!

Årets gudstjenester har været en sand fornøjelse. Filt bliver bedre og bedre og Margrethe og nu senest Kjeld er fremragende prædikanter, det er en fornøjelse at lytte til. Men vi er ved at løbe ind i problemer. Tydeliggjort, da jeg i efteråret var sygemeldt: Vi mangler folk, der vil give et nap med ved klargøring og oprydning efter gudstjenesterne, samt kirkesange. Vi, der er i korpset, har glæden ved at være en del af Gudstjenesterne, der jo er valgmenighedens primære aktivitet! Men ingen af os bliver yngre og skulle nogen kende nogen, der vil gå ind til den opgave, så hører jeg meget gerne!

Jeg har allerede nævnt bestyrelsen

Formandens beretning

der som altid arbejder utrætteligt. Men vi kan ikke klare alt. Derfor er vi meget glade for al den hjælp, vi får: Kirkerengøringen, Forsamlingshusrengøringen, pudsning af kirke" sølvet", kaffebrygning, borddækning m.m.m. Til alt held går vi sjældent forgæves, når vi beder om hjælp, men nogen fortjener mere tak end andre:

Vore ansatte yder en meget større indsats, end vi er i stand til at betale for. Ole passer kirkegården til udmærkelse – og han var meget tilfreds, da det lykkedes at få grandækningen på plads, inden han lod sig indlægge. Marianne styrer forsamlingshuset forbilledligt og har fuld kontrol over reservationerne – ikke mindst når bestyrelsen husker at reservere! Allan for redigering og a jour føring af hjemmesiden. Samt naturligvis Filt, der nu, ud over at være organist er kantor, foredragsholder, honningavler og ide-mand. Og naturligvis Margrethe og Kjeld – altid veloplagte og gennearbej-

dede prædikener og aktiv deltagelse i menighedens daglige liv. Og udenfor de lønnede Henning, der er artist, hvad angår bladets opsætning. Desværre ind i mellem under unødigt tidspres op til dead lines, Aase og Holger for utrætteligt at sørge for, at lys og oblater er til stede, når der er brug for det. Samt for aldrig svigtende tilsyn. Frands Ole, Svend, Esben, Birthe, Bente og Sara for indsats ved gudstjenesterne, Uffe for altid ar være klar, når der skal tages et ekstra nap, Filts Marianne, der altid beredvilligt stiller op, når vi har syng-sammen samt hvis Filt har forfald. Vi er meget privilegerede med den musikalske hjælp, vi får fra hende! Og sidst, men ikke mindst Carsten for den iver, du har kastet dig over fondsansøgningerne med. Efter at have set, hvad der kræves af forarbejde for at komme i betragtning til legater, forstår jeg, hvorfor vi hidtil ikke har kunnet trænge igennem. Så kort og godt: Tak for 2015.

Berings markedsdag 21. maj 2016

M A R K E D S D A G

Kom til Bering og oplev en hyggelig markedsdag for hele familien.

LØRDAG D. 21. MAJ KL. 10-16

Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager

HUSK - Cirkus Big kommer og laver forestilling. Det starter kl. 13 (entre 50 kr.)

Telt med kirkekafe & hjemmebagt kage :)

Øltelt & pølsebod

Åbent hus i Bering Kirke

Hør musik på scenen med folkemusik & Beringkoret

Gymnastikforeningen laver Tons & Tummel i gymnastiksalen

Berings eget Kræmmermarked - sælger fx teaterkostumer mm.

HUSK teaterworkshopen for børnene - afholdes af Bering Amatørteater

Bagagerumsmarked (lej et bord 50 kr.) Ring til Arne Ryge på 60 64 83 62

Berings markedsdag 21. maj 2016

Vi ses i Bering!

Når vi siger det, så tænker vi på området omkring kirken, præstegården, forsamlingshuset, den gamle rejsestald – ja alle de gamle bygninger, der sammen med træer og anden bevoksning, giver området et præg af gammel landsby. En lille oase mellem hovedvejen og motorvejen.



Det, der gør stedet spændende er også alt det der foregår. Her har mange mennesker deres gang - i Gymnastikforeningen, Valgmønigheden og Amatørteatret. Man samles om begivenheder i kirken og i forsamlingshuset. Foruden teater og gymnastik holdes der

også foredrag, sangaftener og familiefester i forsamlingshuset.

Stedet er samtidig et hyggeligt nabolag for de, der bor i husene tæt ved. Folk fra de nærliggende villakvarterer er også glade for at bruge området til en gåtur – med barnevognen eller med hunden i snor.

Gymnastikforeningen, Valgmønigheden og Amatørteatret er gået sammen om at arrangere en hyggelig Markedsdag for hele familien. Det er lørdag, den 21. maj kl. 10-16. Der bliver mange sjove aktiviteter, som man kan se på den festlige plakat her i bladet.

Vi håber på denne måde at fortælle om alle de aktiviteter, der foregår og bane vejen for, at flere benytter sig af de mange muligheder.

Hvis man har lyst til at hjælpe til på Markedsdagen, kan man kontakte Ellen Ryge Matthiesen, tlf. 86 92 19 90 eller 26 81 52 90.

På gensyn i Bering den 21. maj

Ellen Ryge Matthiesen,

Formand: Lars Christensen
Grøfthøjparken 157 G 3.sal - 8260 Viby
Telefon: 60 88 76 50
formand@beringvalgmenighed.dk

Næstformand: Svend Jørgensen
Ormslevvej 485 - 8260 Viby
Telefon: 86 28 33 49
naestformand@beringvalgmenighed.dk

Kasserer: Else Marie Pedersen
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg
Telefon: 86 52 29 72
kasserer@beringvalgmenighed.dk

Sekretær: Jørn Borch
Hasseltoften 17 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 28 11 02
sekretaer@beringvalgmenighed.dk

Medlemmer: Dorthe Madsen
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager
Telefon: 20 67 47 36
medlemmer@beringvalgmenighed.dk

Praest: Margrethe Barfoed
Torshøjvænget 15 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 92 88 78
praesten@beringvalgmenighed.dk

Hjælpepraest Kjeld Holm
Biskop emeritus
Marselis Boulevard 32, II t.v.
8000 Aarhus C
Telefon 40 18 11 13— kjh@km.dk

Graver: Ole Ravnholt Sørensen
Almuevej 46, 8660 Skanderborg
Telefon: 24 61 99 79
graver@beringvalgmenighed.dk

Organist: Niels Jakob Filt
26 50 48 44
organist@beringvalgmenighed.dk

Forsamlingshuset:
Forpagter: Marianne Ankersen
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager
25 52 32 81
huset@beringvalgmenighed.dk

Kirkebladet:
Ansvarshavende redaktør:
Lars Christensen
Øvrige i redaktionen: Margrethe Barfoed,
Ellen Ryge Matthiesen, Henning Madsen.

Kirkebladet udgives af Bering Valgme-
nighed, og udkommer tre gange om året.
Vil du være med til at gøre bladet spæn-
dende, så modtager redaktionen gerne
bidrag til bladet; gerne med billeder.

Foreningens hjemmeside:
www.beringvalgmenighed.dk

Stof til Kirkebladet afleveres til redaktio-
nens mail demads@youmail.dk

Næste nummer udkommer aug. 2016
Deadline for indlæg 01. 07. 2016

Ved adresseændring:

**Da Post Danmark ikke længere medde-
ler adresseændring, bedes du venligst
give os besked ved adresseændring en-
ten på telefon 20 67 47 36 eller mail:
medlemmer@beringvalgmenighed.dk.
Vi vil jo gerne, at alle får vores kirke-
blad.**

Bladet bliver trykt hos Discountprint