

Formand:

Lars Christensen
Grøfthøjparken 157 G 3.sal - 8260 Viby
Telefon: 60 88 76 50
formand@beringvalgmenighed.dk

Næstformand:

Svend Jørgensen
Ormslevvej 485 - 8260 Viby
Telefon: 86 28 33 49
naestformand@beringvalgmenighed.dk

Kasserer:

Else Marie Pedersen
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg
Telefon: 86 52 29 72
kasserer@beringvalgmenighed.dk

Sekretær:

Jørn Borch
Hasseltoften 17 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 28 11 02
sekretaer@beringvalgmenighed.dk

Medlemmer:

Dorthe Madsen
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager
Telefon: 20 67 47 36
medlemmer@beringvalgmenighed.dk

Øvrig bestyrelse:

Se hjemmeside: beringvalgmenighed.dk

Præst:

Margrethe Barfoed
Torshøjvænget 15 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 92 88 78
praesten@beringvalgmenighed.dk

Graver:

Susanne Jacobsen
Bjertrupvej 5 - 8362 Hørning
Telefon: 29 76 58 55
graver@beringvalgmenighed.dk

Organist:

Niels Jakob Filt
26 50 48 44
organist@beringvalgmenighed.dk

Forsamlingshuset:

Torshøjvænget 174 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 92 32 03
huset@beringvalgmenighed.dk

Vært:

Marianne Ankersen
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager
25 52 32 81
huset@beringvalgmenighed.dk

Kirkebladet:

Ansvarshavende redaktør:
Margrethe Barfoed
Øvrige i redaktionen:
Ellen Mathiesen, Henning Madsen.

Kirkebladet udgives af Bering Valgmenighed, og udkommer tre gange om året. Vil du være med til at gøre bladet spændende, så modtager redaktionen gerne bidrag til bladet; gerne med billeder. Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen, gerne på mailen: webmaster@beringvalgmenighed.dk

Næste nummer udkommer maj 2015

Deadline for indlæg 31. marts 2015

Ved adresseændring:

Da Post Danmark ikke længere meddeler adresseændring, bedes du venligst give os besked ved adresseændring enten på telefon 20 67 47 36 eller mail: medlemmer@beringvalgmenighed.dk. Vi vil jo gerne, at alle får vores kirkeblad.

Bladet bliver trykt hos Bering UGF

Bering Valgmenighed

Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed



Kirkegården set fra tårnet. Foto: Lars Christensen

Kirkebladet

1 - 2015

Januar - februar - marts - april

Lyslængsel

Akkurat som vi skifter årstal hvert nytår, har det nye kirkeår sin betydelse: den 1. søndag i Advent. I de lige årstal, som nu i år, 2014, tager vi 1. søndag i Advent fat på gudstjenesternes 1. tekstrække. Og modsat i de ulige år: når vi når frem til 1. søndag i Advent 2015 skal vi begynde på 2. tekstrække. At vi møder de samme læsninger igen opfylder en form for opfyldelsens. Det er den glædelige erkendelse af, at der altid vil være mere at sige om samme sag, at vi aldrig kan blive færdige med at høre og gå på opdagelse i de bibelske læsninger og gudstjenesternes indhold. Næste gang vil noget nyt være på færde. Adventstiden er fuld af forventning. Det er den tid, hvor vi skal forberede os på den kommende højtid. Julen, der gerne skulle fylde os med forventningens glæde. At vi alt for ofte og alt for nemt også bliver skuffede, når julens glæde

skulle sænke sig, siger mere om os end om juleglæden i sig selv. Ikke uden grund kan vi alt for let komme til at piske en stemning frem, stemme vort sind med alt for høje forventninger, som hverken vi selv eller andre har en jordisk chance for at opfylde. Det drejer sig kort og godt om prioritering – eller som et nyt begreb udtrykker det: Forventningsafstemning.

Vi behøver ikke ligge under for at skulle opfylde eller få opfyldt alverdens sære forventninger om en særlig glæde, der partout skal indfinde sig, når julen sænker sig over land. Vi bestemmer selv.

Juleglæden i sig selv er alene betinget af, om vi tager imod den. Sådant som den er. Sådant som vi får den forkyndt. Ingen kan gribe den. Vi kan alene tage imod den.

Og så kan vi stå ved, hvad det er, vores længsel retter sig mod.

Vandreture i Bering og omegn

I lighed med de seneste år, arrangerer vi igen i år, i samarbejde med BUGF, traveture i vores fantastiske Østjyske natur. Og som traditionen byder, starter vi første gang ved Pinds Mølle. Første travetur den 20. april og derefter fortsættes de følgende 5 mandage. Mød op, og få glæde af samværet og den omgivende natur – og medbring selv,

hvad I vil have af forfriskning efter turen.



Lars Christensen

Sommer i Tyrol – Bering Amatør Teater

Fra 9.4. til 16.4 genopfører Bering Amatørteater den kendte musical af Ralph Benatzky "Im Weissen Rössl" heldigvis i den danske udgave "Sommer i Tyrol". Forestillingen er blevet opført flere gange i Bering, senest i 2005. Nu ti år efter bliver det i en fantastisk ny scenografi. Instruktør Sanne F. Andersen glæder sig til, sammen med det store ensemble, at byde dig velkommen på hotel "Den hvide Hest". Hotellet styres af Josepha Vogelhuber, og blandt personalet er overkellneren

Leopold, "Ja, ja, nu kommer jeg" - Mon ikke de fleste kender historien og de mange andre skønne sange, så som "I sommertid i Den hvide Hest", "I Salzkammergut", "Man kan vel ikke gøre for at man har charme" og mange flere. Billetter kan bestilles fra den 1. februar 2015 enten via hjemmesiden eller hos Dorthe på tlf. **20 67 47 36**. Følg med på hjemmesiden www.beringat.dk. Her kommer der meget mere om forestillingen i løbet af foråret. - Vi ses til april.

mest respekterede statsinstitution i landet. Vejen er gået igennem flere alvorlige politiske kriser. Jes Fabricius Møller fortæller levende om Christians 9.'s succesfulde etablering af et nyt dansk dynasti og om sønnen Frederik 8.'s kortvarige regering.

Og om hvordan sønnesønnen Christian 10., den første glücksborger med dansk som modersmål, førte udenrigspolitik på egen hånd under 1. Verdenskrig og senere blev anklaget for at have begået statskup. Monarkiet blev reddet af Thorvald Stauning, og især under besættelsen udviklede forholdet sig til et frugtbart samarbejde, hvor kongen var et samlende nationalt symbol og samtidig fungerede som effektivt redskab for regeringens politik.

Denne smukke, rigt illustrerede bog løfter sløret for nogle af de udfordringer, der har været for den nuværende kongefamilies forfædre. Hvordan det tætte samarbejde mel-

lingschef er blevet fortsat med held lige siden: under Frederik 9. og dronning Ingrid, som var med til at øge kongehusets popularitet, og under Dronning Margrethe, hvor tilslutningen har nået nye højder.

Jes Fabricius Møller er lektor i historie ved Københavns Universitet og professor ved Grundtvig-Centeret i Aarhus. Vi kender også Jes Fabricius Møller som den historiske specialist, når DR tv-transmitterer store begivenheder i kongehuset.

12. marts besøger Jes Fabricius Møller Bering forsamlingshus. Foredraget begynder kl. 19.00, og der vil være kaffebord under foredraget. Af hensyn til netop kaffebordet er der tilmelding hos Marianne senest den 7. marts på tlf. 25 52 32 81



Foto: Alexandra Buhl.

Når det er jul, er det ikke svært at glæde sig til det bliver midsommer. Vi kan sagtens forestille os, at vi går en tur en smuk junidag, hvor vi mærker forsommerens milde, venlige dufte, ser husenes vinduer stå åbne med let blafrende gardiner, smukke blomsterflor, lysegrønne blade på træer og buske og hører glade barnestemmer i munter leg og fuglenes næsten støjende kvitteren under himlens blå. Nogle steder bliver der slået græs. Andre steder høres cyklerne rasle gennem gruset. Vandkander der fyldes, klipklippende havesakse. Det er langt mere vanskeligt at tænke den anden vej: At tænke på jul, når det er midsommer. At huske hvordan vi vækkes af de ubarmhjertige, skingre vækkeure mens morgenen er sort som natten, huske, hvordan den råklamme kulde og duft- og solløse dag trænger sig ind på os, mens vi haster fra hus til bil, fra bil til hus.

Vi ved udmærket, at den tid kom-

mer; vort sind bliver just ikke stemt med længsel af den grund. Solhverv: vintersol- og sommersolhverv. Jul og Skt. Hans. Begge markerer Jesu og hans fætter, Johannes Døberens fødselsdage, efterhånden som kristendommen fandt det fornuftigt at placere fødselsdagsfejringen, sådan lidt lettere forskudt i forhold til det reelle solhverv. Mellem disse to høje tider befinder vi os i et stadigt skift mellem den lyseste dag og den mørkeste nat. Og det uanset om vi bekender os til troen på barnet i krybben i Betlehem, véd hvem Johannes Døberen er eller tror, det hele er forudbestemt eller slet ingen retning har. Det er uden forskel. Hvert halve år går det enten mod lysere tider eller også stunder nattemørket til. Når vi går fra jul mod Skt. Hans, er det som frejdigt at cykle i høj sol og medvind ned ad bakke, hvor turen den ene gang efter den anden herligt afbrydes af den ene helligdag efter den anden for så at nå

frem til det bedste af alt: den velsignede sommer. Det forholder sig ganske anderledes, når turen går den modsatte vej, længere og længere ind i det fortættede mørke. Selv om vi forsøger at cykle langsomt og insistere på, at lyset og varmen skam er her endnu, så kan vi ikke lyve for os selv længere, når vejen er belagt med de nedfaldne, rødmende blade, regnsjap og den første frostfulde morgen. Vi må se det i øjnene – og give op. Året er på vej til at takke af, forsvinde bag det næste skarpe sving. Da er det, at først når vi giver slip, kan vi begynde at glæde os til julen, der ligger og venter på os lige inden vejen knækker og vi ikke længere kan se frem for os.

Julen. Juleglæden. Julesorgen. Julen kan rumme det hele og endda være jul og hævde, at julens glæde er den største.

Selvsagt findes dem, der hævder, det hele handler om et evig selvberørende toholdsskifte. At lys og

og at det hele bare handler om, at blive et med sig selv i den store kosmiske "althed". At vores skæbne lader sig aflæse i stjernetegn, at intet er nyt, alt er forudbestemt, og blot du spiser nok spelt, økologiske kost og dyrker tilstrækkeligt med yoga, så kan du leve lige så trygt i mørket, som du lever i lyset. Så er det alt nok. Er det det? Alt nok? Kristendommen hævder det modsatte. Eller snarere: kristendommen modsiger enhver form for skæbnetro. Og selvkredsende selvberoenhed. Viljesløshed.

Hvert år, hver gang vi går hen og henter kasserne med julepynt og sætter lysmasker på havens træer og buske, så er det fordi – hvis vi altså giver os tid til at tænke efter og tænke os om – fordi vi erfarer, at det i den grad ikke er vintermørke og kulsort nat, vi længes efter. Det er sommerdagen. Julen er ikke kulminationen, endestationen. Julen er begyndelsen. Julen er begyndelsen. Julen får os til at standse op og gøre

4 mørke er to sider af samme sag,

Foredrag ved Jes Fabricius Møller

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset

Den danske kongefamilie er en del af den glücksborgske slægt. I 2013 har den glücksborgske familie således siddet på den danske trone i 150 år, vores nuværende dronning i mere end en fjerdedel af denne tid. I sin bog, *Dynastiet Glücksborg – en danmarkshistorie* udfolder Jes Fabricius Møller Danmarks og det glücksborgske kongehus' fælles historie. Hvad der i dag anerkendes som et nærmest lykkeligt forhold mellem statsmagt, befolkning og statsoverhoved, begyndte med en katastrofe og fortsatte med flere fejlgreb. Da den ret ukendte tyske prins Christian af Glücksborg i 1863 overtog den danske trone efter den barnløse Frederik 7., var hans opgave klar: Han skulle være samlingspunkt i en statsdannelse, som bestod af både kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Men forholdet mellem Danmark og Glücksborgerne var



meget tæt på at ende som en kort, ulykkelig forlovelse. Kun få dage efter sin tiltræden måtte kongen underskrive en ny forfatning, der med usvigelig sikkerhed ville føre til krig. Efter nederlaget i 1864 stod tyske Christian tilbage med en helt ny opgave: at regere en dansk nationalstat, hvis indre drivkraft blandt andet blev et inderligt had til alt tysk. Det glücksborgske kongehus har gradvis tilpasset sig den rolle, som gør monarken til den måske

Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår



Tiden iler afsted i godt selskab, I Bering Valgmenighed iler tiden afsted, ergo: Bering Valgmenighed er godt selskab!

Med dette raisonnement, der er en Erasmus Montanus værdigt, vil jeg takke alle i Valgmenigheden for et travlt, men givtigt år 2014.

Vi har, takket være arven fra søstre Martha og Anna Kristensen, kunnet foretage udskiftninger/ forbedringer uden at overanstrenge økonomien. Vi har i dagligdagen nydt godt af gode gudstjenester takket være Filts bedre og bedre orgelspil og Margrethes altid velforberedte prædikener.

Vi har haft adskillige velbesøgte 12 arrangementer, der har gjort, at

vi er ved at være kendte i området – nu mangler ”kun”, at bekendtskabet udvikler sig til, at vi også får nye medlemmer. Og hertil kan I alle være behjælpelige ved, når I ser nye ansigter, at få disse til at føle, at de er i godt selskab – hvad vi jo, jævnfør indledningen, ved de er.

Vi har haft flere vellykkede samvær, mest henvendt til os selv (f.eks. menighedsturen *I Brorsons fodspor*).



Så, selv om vort medlemsantal fortsat skranter, mener jeg, at vi er på rette vej gennem det varierede tilbud af arrangementer, vi giver. Derfor vil jeg fortrøstningsfyldt – på vegne bestyrelsen – ønske os alle et godt og lykkebringende nytår.

Lars Christensen

os parate, lige inden vi drejer om hjørnet, for at komme videre.

Julen er opsamlingsstedet og startskuddet. Der skinner et lys i mørket. For noget er på vej, går i svang, derude i mørket: En fortælling begynder. En fortælling, der er større end årstidsskift og endeløs rotation og kredsen om sig selv. Hver gang vi når frem til jul, vil intet længere være det samme.

Det er vores skæbne. Det er vores livsvilkår. Vi er mere end blot og bar natur. Vi kan ikke gå i hi og lægge os i dvalesøvn. Vi kan ikke slippe for at huske, at svalerne sejler bort på den havblå himmel og forsvinder væk allerede i slutningen af sommeren. På den måde er vi ikke lysets, men mørkets børn. Derfor føler vi vemod. Derfor kender vi længselen. Hver eneste jul mærker vi den. Længselen efter lys. Lyslængsel. Der skinner et lys i mørket. Og mørket fik ikke bugt med det.

Margrethe Barfoed

Tillykke med de 100 år

Folmer Hald - 19. marts
Aksel Bruus Petersen - 18. oktober

Døbte i 2014

Lukas Fredslund Madsen - døbt den 9. februar 2014
Felix Fogh Øvlisen - døbt den 23. februar 2014
Victoria Holm Kristiansen - døbt 23. februar 2014
Anna Nygaard Dietz Thuesgaard - døbt 16. november 2014



Døde

Jens Andersen - død 1. juli
Olav Juul - død 1. august
Johannes Krog - død 6. august
Asta Holm - død 13. august

Det var nødvendigt



kommende orkan var det sandsynligt, at træerne ville vælte. Vi turde ikke lade dem stå mere!

Kæmpeplatanen i præstegårdshaven var et pragteksemplar, skænket Teilmann af Enrico Dalgas, men den var efterhånden så stor, at præsten måtte have lyset tændt – også midt på dagen ved Sankt Hans. Den stod simpelthen et forkert sted - og vi kunne ikke flytte den.

Hægebirken i udkanten af kirkegården, op mod kirkens vest-ende, var også aldersstegen – de store grene var ved at rådne, og ville ligeledes før eller siden blæse ned.



Vi ved det: Mange i menigheden er kede af, at så mange af vore træer har måttet lade livet i foråret.

Bøgene ved indgangen til forsamlingshuset var efterhånden cirka 140 år gamle – og efter det oplyste kan bøge ikke blive mere end cirka 120 år. Den høje alder gjorde, at træerne var ved at være livsfarlige, når det blæste kom der armtykke

6 grene ned – og ved en eventuelt

(Fortsættes side 11)



(Fortsat fra side 6)

Heller ikke her turde vi tage ansvaret for følgerne.

Linden ved indgangen til kirken fejlede egentlig ikke noget – udover, at den var blevet for stor. Vi undersøgte muligheden for at styne den, men fik af sagkundskaben at vide, at det kun ville medføre, at vand ville trænge ind i træet, der så ville rådne.

Det skal ikke være en hemmelighed, at det var med blødende hjerte, vi afsagde dødsdommen over træerne, men vi mener at have udvist rettidig omhu. Og kan kun med de gamle romere sige:

Sic transit gloria mundi (Således forgår al verdens herlighed).

Lars Christensen

Børnekor i Bering

Kunne du tænke dig at synge i kor? Du går i 3. klasse eller derover – og har lyst til at synge!

Jeg er erfaren korleder, jazzmusiker og organist og hedder Filt.



Vi kan mødes hver onsdag eftermiddag kl. 16.30 til 17.30 i Forsamlingshuset i Bering. 9 onsdage i januar, februar og marts, undtaget i Vinterferien.

Vi skal sammen vise, hvad vi har lært, til Fastelavnsfesten i Bering Søndag d. 15. februar – og ved en senere aftalt lejlighed i Kirken.

Vi mødes første gang d. 21. januar. Skriv og meld dig til hos mig på filt@kristensen.mail.dk

Med venlig hilsen Filt 11

Fredag den 20. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset

God gammeldags mad, spillemandsmusik og folkedans med Spillemandsgruppen AROSIMUS



Vi starter kl. 19.00 med mad, som vores bedstemor lavede den. Herefter spiller AROSIMUS op til bal, og ind imellem er der underholdende indslag fra gruppen. Musikgruppen består af glade spillemande fra Aarhus området. De spiller både traditionel skandinavisk folkemusik, dansk spille-

mandsmusik helt tilbage til det 18 århundrede, nordisk folkløse og musikalsk kabaret. AROSIMUS kombinerer alle de musikalske elementer til glæde for tilhørerne, så man bare får lyst til at danse. Entré kr. 125,-. Tilmelding inden 13. februar på tlf. **25 52 32 81**

Fredag den 6. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset

Kai og Carl
Musikalsk aften i Bering



Vores uundværlige musikalske par, Filt Kristensen og Marianne Nørholm Villadsen, vil fredag den 6. februar kl. 19.00, forkæle vore øre-gange med et program, sammensat af melodier af Danmarks nok ypperste to komponister Kaj Normann Andersen og Carl Nielsen. Programmet er planlagt at vare 1 time, hvorefter Marianne Ankersen vil tage over og forkæle vores smagsløg med blødt brød og kage, inden vi selv står for skud: Vi slutter nemlig aftenen af med **Syng Sammen** – også her vil Filt og Marianne medvirke gennem akkompagnement til de foreslåede sange.



Hele herligheden for kun kr. 100,- Af hensyn til traktementet, vil Marianne gerne have tilmelding senest 3. februar, på telefon **25 52 32 81** Vel mødt til en musikalsk aften.

Det sker i Bering Valgmenighed

Januar

Søndag 4.
Helligtrekongers
søndag kl.16.00 Gudstjeneste MB
Nytårskur i præstegården ca. kl. 17.00

Søndag 18.
2.s.e.h.3k. kl. 10.00 Gudstjeneste MB

Februar

Søndag 1.
Septuagesima kl. 10.00 Gudstjeneste MB
kirkekaffe

Fredag 6. kl. 19.00 "Kai og Carl" - Syng sammen aften v/
Filt og Marianne. Musik af Kai Nor-
mann Andersen og Carl Nielsen.
Entre kr. 100,-. Tilmelding senest
3. februar, på telefon **25 52 32 81**

Fredag 20. kl. 19.00 Aften med Arosimus spillemandsorke-
ster. Vi indleder med et godt måltid
gammeldags mad. **Tilmelding til for-
samlingshuset 25 52 32 81 senest den
13. februar**. Pris kr. 125,-. Vin, øl og
vand købes i forsamlingshuset.

Søndag 22.
1.s. i fasten kl.10.00 Gudstjeneste MB

Marts

Søndag 8.
3.s.i fasten kl.10.00 Gudstjeneste MB

Det sker i Bering Valgmenighed

Marts

Torsdag 12. kl. 19.00 DR's hofreporter Jes Fabricius Møller
om det danske kongehus.
Kaffebord. Entre kr. 100,-

Onsdag 18. kl. 19.00 Gudstjeneste MB
Mariæ bebudelse kl. 20.00 Generalforsamling efter gudstjenesten

Søndag 29.
Palmesøndag kl. 10.00 Gudstjeneste MB

April

Torsdag 2. kl. 16.00 Gudstjeneste MB. Herefter fællesmåltid
Skærtorsdag i forsamlingshuset.
**Tilmelding senest den 27. marts til
Forsamlingshuset tlf. 25 52 32 81. Pris
kr. 125,- . Vin, øl og vand kan købes.**

Fredag 3. kl. 10.00 Liturgisk gudstjeneste MB
Langfredag

Søndag 5. kl. 10.00 Gudstjeneste MB
Påskedag

Torsdag 9. kl. 19.30 Bering Amatørteater
Premiere "Sommer i Tyrol"

Søndag 19. kl. 10.00 Gudstjeneste MB
2.s.e. påske

Mandag 20. kl. 19.00 Første vandretur: Pinds Mølleturen.